

Groenegrafse Courant

Speciale editie!

ZATERDAG, 3 OKTOBER 2015 | JUBILEUMEDITIE, UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN HET 10 JARIG JUBILEUM VAN GROENEGRAF.NL | PRIJS: € 0,00



De geschiedenis van een website

Pagina 2 >>



Steekpenningen voor De Boois

Pagina 4 >>



Baarnaars en Barinezen

Pagina 5 >>



Groenegraf.nl en RTV Baarn

Pagina 6 >>

Stichting Groenegraf.nl viert jubileum

En dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan!

Met trots presenteren wij u deze speciale krant die we ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum uitgeven. In deze krant vindt u een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen 10 jaar en leuke wetenswaardigheden over onze website en activiteiten.

Het is bijna niet voor te stellen, maar dit jaar is het al weer 10 jaar geleden dat we de domeinnaam groenegraf.nl lieten registreren. Wat is er in die tijd veel gebeurd! Natuurlijk willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het jubileumjaar 2015 hebben we ingeluid met een compleet vernieuwde website. Ongeveer 500 tot 600 unieke bezoekers dagelijks de site. Voor onze nieuwsbrief hebben zich ruim 1800 volgers geregistreerd en bijna 500 volgers hebben zich ingeschreven om onze verhalen in ons weblog per email te ontvangen. U bent geïnteresseerd in online lokale geschiedenis, dat blijkt. In de loop der jaren hebben we een

flinke groep enthousiaste vrijwilligers opgebouwd die zich inzetten om te inhoud van de site up-to-date te houden en de databases dagelijks met nieuwe (en oude) gegevens te vullen. Zonder hen zou Stichting Groenegraf.nl niet kunnen bestaan. Verderop in deze krant kunt u lezen wat onze vrijwilligers allemaal doen en wat hen motiveert om te helpen.

Volgers van Groenegraf.nl zijn dus al 'verwend' met een volledig vernieuwde site. Deze nieuwe site is ook geschikt om met tablets en smartphones te bekijken. Bovendien is de site veel gebruiksvriendelijker geworden. U geniet van verhalen uit ons mooie oud-Baarn. Verhalen die door verschillende auteurs geschreven worden. Sommige schrijvers hebben wat meer ervaring dan anderen, maar bij elk verhaal proeft u de liefde voor de geschiedenis van Baarn. En dat waardeert u, dat blijkt uit de vele reacties die we krijgen. Grote hoeveelheden data zijn op de

site te doorzoeken. U vindt er gegevens over personen die in het Eemland begraven zijn en gegevens van tientallen oude adresboeken van Baarn, Lage Vuursche en Soest. Oude krantenberichten en weetjes uit het verre verleden zijn er te lezen.

Een van de meest populaire onderdelen van de site is onze beeldbank met oude foto's uit onze regio. Die beeldbank bestond tot nu toe uit drie onderdelen: personen uit het Eemland, middenstanders en boerenbedrijven. Onlangs is daar een vierde onderdeel aan toegevoegd, namelijk een beeldbank objecten. Daar zijn nu nog niet zoveel foto's te vinden, maar de komende tijd zullen daar oude foto's van gebouwen en monumenten in Baarn geplaatst worden. Hou onze site dus in de gaten!

Deze krant is uitgedeeld aan bezoekers van onze viering op 3 oktober 2015 in Eethuys-Café De Generaal. Misschien



De uitnodiging die verstuurd is aan onze vrienden en volgers met een prachtige afbeelding gecreëerd door Gregory Lovett.

leest u deze krant al als u bij deze viering bent. In dat geval wensen wij u heel veel plezier vandaag. Leuk dat u er bent en goed dat u ons steunt. Hou onze website in de gaten en lees in deze krant wat we binnenkort nog meer voor u in petto hebben. En vooral: help

aan scans van oude foto's en mooie verhalen over oud-Baarn, of nog beter, word vrijwilliger bij Stichting Groenegraf.nl We kunnen niet genoeg krijgen van de geschiedenis van Baarn en haar oude inwoners. U toch ook niet? Alvast bedankt.



Nieuwe beeldbank

Eén van de populairste onderdelen op onze website www.groenegraf.nl is zonder twijfel onze beeldbank. Onze beeldbank personen bevat duizenden oude foto's van de Eemlanders van vroeger, vooral Baarnaars. Bezoekers blijven ons foto's toesturen, dus de beeldbank groeit en groeit. Naast deze beeldbank personen zijn nog twee rubrieken met oude foto's op onze site te vinden, namelijk de beeldbank middenstanders en boerenbedrijven. Onlangs hebben we daar nog een onderdeel aan toegevoegd: een nieuwe beeldbank met foto's van Baarnse objecten, zoals villa's, monumenten, kerken, etc. Een mooi voorbeeld is bovenstaande afbeelding van villa Irene aan de Acacialaan. Deze villa staat daar nog steeds, maar is het niet leuk om zo'n oude foto te bekijken? Heeft u nog zulke mooie oude foto's? Laat het ons dan weten.

Baarnsche Courant brengt nieuwe rubriek over Baarnse geschiedenis

Samenwerking tussen Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl

In de afgelopen jaren bent u eraan gewend geraakt dat in de Baarnsche Courant geregeld gepubliceerd wordt over de geschiedenis van ons mooie Baarn. Veel van deze publicaties werden verzorgd door de Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl. Eric van der Ent van Groenegraf.nl heeft in ruim drie jaar tijd maar liefst 83 verhalen voor de Baarnsche Courant verzorgd. Zijn tweewekelijkse rubriek 'Verhalen uit het Groene Graf' werd zeer goed ge-

lezen en gewaardeerd. Toch kwam er een einde aan deze serie. Het verhaal over speelgoedkoning Benning uit de Spoorstraat was het laatste verhaal uit deze serie.

Liefhebbers van verhalen over het 'oude' Baarn hoeven echter niet te treuren. De serie 'Verhalen uit het groene graf' stopt weliswaar, maar er komt een gloednieuwe rubriek voor in de plaats. Deze rubriek zal 'Vandaag is morgen alweer gis-



Ed Vermeulen, Eric van der Ent en Cees Roodnat verzorgen de nieuwe rubriek (Foto: Bob Awick)

teren' gaan heten. Voor de inhoud zal de Historische Kring Baerne samen met Stichting Groenegraf.nl zorg dragen. Drie enthousiaste auteurs zullen hun krachten bundelen t.w. Cees Roodnat en Ed Vermeulen, twee vrijwilligers van de Historische Kring Baerne, en Eric van der Ent van Stichting Groenegraf.nl. Trouwe volgers van www.groenegraf.nl zullen weten dat Ed Vermeulen in de afgelopen jaren al regelmatig schreef voor deze website. Cees, Ed en Eric zullen, elk op hun eigen manier, afwisselend hun oud Baarnse verhaal voor de rubriek gaan schrijven.

In de verhalen zal telkens aan de hand van actuele gebeurtenissen in Baarn teruggekeken worden naar vroeger. Steeds zullen er bruggetjes van het heden naar het verleden gelegd worden. Een leuke manier om de geschiedenis te koppelen aan het heden. De inspiratiebronnen voor de nieuwe rubriek zijn onuitputtelijk want: 'Vandaag is morgen alweer gisteren'. En zo is het!

'Vandaag is morgen alweer gisteren' verschijnt driewekelijks, telkens in de Baarnsche Courant van maandag.

"Ik help Groenegraf.nl omdat ik geïnteresseerd ben in ons voorgeslacht. In mijn vrije tijd scan ik overlijdensberichten en fotografeer ik grafmonumenten voor de site."

Wim van de Veen, Bunschoten
Vrijwilliger Groenegraf.nl

Mijnhardt's Glorin tabletten
aanbevolen tegen de thans heersende
Spaanse Ziekte.
Deze tabletten oefenen een ontsmettende werking uit op de slijmvliezen van mond en keel, waarlangs naar alle waarschijnlijkheid de besmetting plaats vindt, en genezen bovendien snel de met deze ziekte gepaard gaande keelaandoeningen.
Per doos 40 cts. 3 doozen f 1.10.
H. Faassen, Drogist
Boschstraat 2 b/d Brink, Tel. 173.

Een advertentie uit 1918 van drogist Faassen uit de Boschstraat. Pilletjes tegen de Spaanse Ziekte?



Scan mij

De geschiedenis van een website

In oktober 2005 registreerden we de domeinnaam www.groenegr.nl. Dat is dus precies 10 jaar geleden. Eric van der Ent publiceerde al eerder op internet. Destijds nog vooral genealogische gegevens van zijn familie en die van echtgenote Anja. Tijdens zijn zoektochten naar gegevens van zijn voorouders kwam Eric ook regelmatig op de Baarnse begraafplaatsen om daar 'vergeten' voorouders terug te vinden.

Eric was al geïnteresseerd in de geschiedenis van Baarn en tijdens zijn bezoeken aan de begraafplaatsen zag hij heel veel bekende namen uit de Baarnse geschiedenis. Wat te denken van Meester Teunis Pluim, hoofdonderwijzer van de Westerschool en bekend Baarns geschiedschrijver, of Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill, de Baarnse burgemeester waar die laan

met die moeilijke naam naar vernoemd is. Voor geïnteresseerden in oud Baarn is met name de oude begraafplaats aan de Berkenweg een bron van inspiratie. En dan te bedenken dat de gemeente Baarn bijna een streep gezet heeft door die begraafplaats. Gelukkig konden liefhebbers van oud Baarn van de Historische Kring, onder aanvoering van Jaap Kruidenier, voorkomen dat de begraafplaats verdween. De begraafplaats is nu gemeentelijk monument. Toen Eric al die 'bekende' oude Baarnaars op de begraafplaats vond kreeg hij het idee te gaan uitzoeken wie er op de oude begraafplaats begraven zijn. Zo ontstond de site www.groenegr.nl. In de afgelopen jaren is een enorme hoeveelheid gegevens en beeldmateriaal verzameld over deze personen. Niet alleen de oude begraafplaats in Baarn is onderzocht, maar alle begraafplaatsen in Baarn en veel meer dodenakkers

in het Eemland. Een schat aan informatie! Inmiddels is het allang niet meer zo dat er alleen gegevens van begraafplaatsen op de site te vinden zijn. Tegenwoordig is de site een 'volwassen' geschiedensite boordevol oud beeldmateriaal, verhalen, heemkundige wetenswaardigheden en gedigitaliseerde oude adresboeken van Baarn en Soest. Een site die dagelijks door ongeveer 500 tot 600 unieke bezoekers bezocht wordt. Wie durft er te beweren dat geschiedenis 'uit' is?



De evolutie van Groenegr.nl

Website Groenegr.nl door de jaren heen



2005

2005: Het prille begin. De site bevatte een index van de oude- en nieuwe begraafplaats in Baarn, doorzoekbaar middels een zoekmachine. De gegevens waren veelal voorzien van foto's van grafmonumenten en scans uit de begraafboeken. Toch ook nog een link naar de stamboomgegevens, waarmee Eric zich tot dan toe had beziggehouden. Ook het boek over de oude begraafplaats in Baarn was al uitgebracht.

2006 / 2007: De website is vanaf 2006 wat opgepimpt qua lay-out. De database met gegevens van personen begraven in het Eemland was inmiddels aangevuld met gegevens van meer begraafplaatsen in de regio. Bijna 12.000 records waren al in de database te vinden. Nog steeds richtte de informatie op de site zich vrijwel uitsluitend op de begraafplaatsen. Ook de boeken over de nieuwe begraafplaats en het boek over begraven in de Pauluskerk zagen het levenslicht.

2008: Er is flink gestoeid met de layout van de site. Bovendien is er behoorlijk veel inhoud toegevoegd. De inhoud is

in vier onderdelen verdeeld: Graven, Beeldbank, Kranten en Boeken. Elk onderdeel heeft zijn eigen kleur, die vier kleuren zijn nog steeds terug te vinden in het huidige logo van Stichting Groenegr.nl. Het aantal records in de database begraafplaatsen liep inmiddels op tot bijna 14.000. Het eerste adresboek van Baarn, uit 1948, was inmiddels te vinden op de site. Veel nieuwe boeken zagen het levenslicht, zoals 300 jaar van Diermen en Baarnaars in Portretten. Het onderdeel kranten is vrijwel volledig opgezet door Eric's zoon Marlon, die in die tijd veel werk voor de site verzette.



2008

2009: In dit jaar werd de opmaak van de site volledig aangepast. Het logo van Groenegr.nl verscheen voor het eerst op de site. Vanaf die tijd werden ook de eerste nieuwsbrieven uitgegeven waar bezoekers zich voor konden inschrijven. De diverse databases werden in dat jaar flink aangevuld met meer gegevens en beeldmateriaal, met name de beeldbank met oude portretfoto's van Eemlanders. Ook werden meer adresboeken van Baarn en Soest toegevoegd.

2010: Aan de opmaak veranderde dat jaar op de site niet veel. De diverse databases werden nog steeds aangevuld met veel meer gegevens en de site werd in dat jaar genomineerd voor beste genealogische internetpublicatie van 2009 (publieksprijs). Deze prijs sleepten we in dat jaar in de wacht. Een bewijs dat we op de goede weg waren om van Groenegr.nl een succes te maken.

2011: Het 'gezicht' van de site bleef behouden, maar de diverse links werden met icoontjes weergegeven. De site zag er daardoor wat fleuriger uit. Het onderdeel 'Oud Nieuws' werd op de site toegevoegd en de eerste verhalen uit oud Baarn werden gepubliceerd. Ook sociale media zoals facebook en twitter werden op de site geïntegreerd, waardoor het gemakkelijker werd voor bezoekers om actief deel te nemen aan het verspreiden van informatie en beeld-

materiaal over oud Baarn. Het werd meer en meer een site waaraan onze bezoekers actief meewerkten.

2012: Ons weblog zag het levenslicht. Het was oorspronkelijk bedoeld om nieuwtjes over de site te delen, maar steeds vaker werd het een tool om oude verhalen uit Baarn te publiceren. Ook de facebookpagina werd in dat jaar belangrijker. In 2012 bezochten gemiddeld 500 unieke bezoekers per dag de site. Best veel voor een 'lokale' site. Ook kwam het boek Baarnaars en Barinezen uit. Hiervan werden maar



2010

liefst 750 exemplaren verkocht, maar de vraag naar het boek hield aan. Zo werden er nogmaals 250 gedrukt. Het beschikbare beeldmateriaal en de hoeveelheid informatie groeide dat jaar tot enorm. Het beheren van de site begon behoorlijk in de papieren te lopen, dus werd er gezocht naar manieren om de site betaalbaar te houden. De eerste donateurs boden zich aan en door de opbrengsten uit de boekjes was het mogelijk om de site te bekostigen en meer publicaties te betalen. Meer dan 1800 mensen schreven zich in de loop der jaren in voor de nieuwsbrief. De site werd steeds populairder. Wie zegt dat geschiedenis saai is?

2013 / 2014: Eind 2012 werd het duidelijk dat de hoeveelheid informatie en beeldmateriaal zo'n grote omvang kreeg dat er wat moest gebeuren om dat te beschermen. We besloten tot het oprichten van een stichting: Stichting Groenegr.nl. Het oprichten van een stichting maakte het mogelijk dat de financiële aspecten van de organisatie beter te managen waren. Opbrengsten uit de site en de publicaties vloeiden vanaf dat moment naar de stichting en werden uitsluitend aangewend om het onderhoud

van de site te bekostigen en het promoten van oud Baarn te financieren. Voor die tijd ging dat ook al zo, maar door de stichting kon het keurig boekhoudkundig vastgelegd worden. In die jaren meldden zich ook de eerste vrijwilligers aan.

2015: Dit is het jaar waarin we 10 jaar bestaan. We vieren dat met een volledig nieuwe site. Stichting Groenegr.nl heeft een trouwe schare vrijwilligers die continue aan de site werken en verhalen schrijven over ons mooie Baarn. Onze stichting heeft al meer dan 100 donateurs die zich 'Vrienden van Groenegr.nl' mogen noemen.



**RUND-KALFS & VARKENS
SLAGERIJ
HOKSBERGEN.**
*Nieuw Baarnstraat 33
Tel: 3130 Baarn*
**HOFLEVERANCIER
ANNO 1752**

VLEESCHHOUWERIJ
W. VAN DEN BRINK
Eemnesserweg No. 55 ☐ Baarn
TELEFOON No. 23



LEVERT UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT
**Rund-, Kalfs- en
Varkensvleesch**

"Ik help Groenegrav.nl omdat de geschiedenis van Baarn mij interesseert. Ik draag graag mijn steentje bij aan het behoud van het Baarns erfgoed."

John Kappers
Vrijwilliger Groenegrav.nl



Bent u al vriend van groenegrav.nl?
groenegrav.nl/donateur.php

EERSTE BAARNSE MODEL-STOOMPERS-INRICHTING
Opgericht 17 Maart 1928
BRINKSTRAAT 13 - BAARN
GIRO 265283 - TELEFOON 2895

*KEDEL KEDEL wat zie jij er altijd subliem uit.
JA VRIEND dat spreekt voor zich zelf want*



ik laat persen bij
"Quick and Good"
STOMEN - VERVEN - STOPPAGE
't Beste uit het Beste!

Wist u dat Stichting Groenegrav.nl jaarlijks op de Koningsmarkt, Culturele Markt en de Berkenfair te vinden is?

Adolf J. Hertoght
Manufacturen en Modemagazijn
LAANSTRAAT 33A
TEL: 2521 BAARN
GIRO 108592

KATOENEN-, WOLLEN- EN ZIJDEN STOFFEN — CORSETTEN
KOUSEN — TRICOTAGES — DAMES-, HEREN- EN KINDER-
ONDERGOEDEREN — BABY-ARTIKELEN — PARAPLUIES



Eethuys-Café  **'De Generaal'**
Lt. Generaal van Heutszlaan 5, Baarn - Tel (035) 542 17 84

Wist u dat al bijna 500 volgers zich ingeschreven hebben om onze oude verhalen per email te ontvangen? De nieuwsbrief gaat naar bijna 1800 volgers!

COLOFON
Dit is een speciale uitgave van Stichting Groenegrav.nl ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting.
Oplage: 150 stuks.
Stichting Groenegrav.nl
Groen van Prinstererlaan 38
3741 VM Baarn
Telefoon (035) 542 08 04
groenegrav.baarn@gmail.com
© 2015 Stichting Groenegrav.nl

H.W. MEERBEEK
DAMES & HEERENTALLEUR
KERKSTRAAT 3 BAARN
Telef. 3238

"Ik help Groenegrav.nl omdat ik geïnteresseerd ben in ons voorgeslacht. In mijn vrije tijd scan ik overlijdensberichten en fotografeer ik grafmonumenten voor de site."

Wim van de Veen, Bunschoten
Vrijwilliger Groenegrav.nl

Steekpenningen voor directeur publieke werken Baarn

door Eric van der Ent

In onze weblog zijn intussen bijna 650 verhalen uit oud Baarn verschenen. Het weblog bestaat sinds april 2012. U mag dus rustig stellen dat de auteurs van die verhalen fanatieke schrijvers zijn. In deze speciale krant willen we u graag trakteren op een verhaal uit de oude doos. Het verscheen in augustus 2012 in ons weblog en is dus één van de eerste verhalen dat op onze site gepubliceerd is. Veel leesplezier!

F.F. de Boois, directeur publieke werken in Baarn heeft zijn sporen verdiend. Dat moet gezegd worden. Toch komt er een kink in de 'carrière-kabel' van De Boois.

Ferdinand Frederik de Boois werd geboren op 7 oktober 1874 in (Den) Helder. Hij genoot zijn opleiding aan de Ambachtsschool te Groningen, waarna hij tijdelijk opzichter werd bij de Provinciale Waterstaat en uitvoerder van bruggen en sluiswerken in Groningen. Vervolgens werd hij opzichter bij een particulier architect in Hengelo. In 1900 behaalde hij het diploma Bouwkundig Opzichter en werd als tekenaar werkzaam gesteld bij de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij, voor het maken van tekeningen voor de tentoonstelling in Parijs. Deze werden met de gouden medaille bekroond. Bij dezelfde maatschappij fungeerde hij als opzichter bij de aanleg van een

"prise-d'eau" te Hilversum. Eerlijk gezegd moest ik even opzoeken wat een "prise-d'eau" is: "Punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie; ook wel het

meer,



Ferdinand Frederik de Boois
(1874-1948)
Gemeentearchitect en directeur
publieke werken

de plas of de waterloop waaruit het water wordt betrokken." Daarna werd De Boois opzichter bij de gemeente Hilversum voor de uitbreiding van de eerste bevoeiingsvelden en pompmachine ten behoeve van de riolering achter de gasfabriek aldaar.

Op 20 maart 1902 trouwde Ferdinand Frederik de Boois in Hengelo met Hendrika Gerdiener ter Weer, dochter van smid Gerrit Marinus ter Weer en Egberdina Meijer. In 1905 werd dhr. De Boois benoemd tot gemeentearchitect van Baarn en directeur van de Nuts-Ambachts-Tekenschool. In Baarn heeft F.F. de Boois vele belangrijke gebouwen mogen ontwerpen. Enkele gebouwen van zijn hand zijn "De Oorsprong", de school op

de hoek van de Eemnesserweg en Acacialaan, de verbouwing van "Erica" (voorheen "Middenbosch" genaamd) aan de Dalweg, de gebouwen van de gemeentereiniging, het Nutsgebouw aan de Penstraat, het monumentale oude gemeentehuis aan de Laanstraat, kleuterschool Lenteleven aan de Acacialaan, het oude politiebureau aan de Stationsweg, de woningbouw Heuveloord (omgeving Heuveloordstraat en de Acacialaan), het slachthuis aan de Ericastraat, het koelhuis met dienstwoningen, de woning van de directeur van de gasfabriek, de nieuwe begraafplaats met de gebouwen erop, de Koningin Wilhelminaschool aan de Dalweg, de School met de Bijbel in Lage Vuursche, het Badhuis aan de Acacialaan (Poorthuis), rioleringswerken, verbouwingen aan openbare scholen en de verbouwing aan de gasfabriek. Naast al deze activiteiten is hij ook nog 9 jaren opperbrandmeester (commandant) geweest, tot hij werd opgevolgd door J.J. Diekman. Een flinke staat van dienst!

Alles lijkt op rolletjes te lopen totdat eind 1927 een schandaal aan het licht komt. De Boois wordt als hoofd van publieke werken betrapt op het zich schuldig maken aan "overtreding van art. 14 zijner instructies en art. 16 van het Ambtenarenreglement (aanneming



Het gemeentehuis aan de Laanstraat in Baarn, één van de fraaie ontwerpen van F.F. de Boois

retour-commissies)". In goed Nederlands: hij heeft steekpenningen aangenomen, ik vermoed dat die steekpenningen bij aanbestedingen van bouwwerken betaald werden. In de regel leidt een dergelijke misstap onherroepelijk tot ontslag. De gemeenteraad kon dat De Boois echter niet aandoen. Met zijn staat van dienst en "de houding" die hij aannam (blijkbaar was hij zich zeer schuld bewust) werd hij niet ontslagen. Hij kon echter niet aanblijven in zijn leidende functies als directeur publieke werken. Na een geheime vergadering die vier en een half uur duurde, werd besloten dat De Boois teruggezet werd in rang. Hij was niet langer meer directeur van gemeentewerken, maar hoofd opzichter. Zijn salaris werd gekort met f 1000,-.

F.F. de Boois werd op 1 januari 1931 gerehabiliteerd en opnieuw directeur van gemeentewerken. Het laatste "teken van leven" dat ik van hem gevonden heb is een bericht over een feest ter gelegenheid van het prinselijk echtpaar in Baarn in 1937. De hoogheden werden in Baarn ontvangen omdat ze zich zouden vestigen in Paleis Soestdijk (gemeente Baarn). Voor de ontvangst van Bernhard en Juliana ontwierp De Boois een fraai paviljoen op de Brink in de Baarnse kleuren, blauw en wit. Dit moeten ongeveer de laatste activiteiten van De Boois zijn als directeur gemeentewerken. In 1939 wordt Jacobus Johannes Diekman als zijn opvolger aangesteld. Ferdinand Frederik de Boois overleed op 22 juni 1948 op 73-jarige leeftijd.



De Boois valt van zijn voetstuk



De aula op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn is ook van de hand van F.F. de Boois. Eén van de pareltjes van Baarn!

"Het verleden heb ik altijd al interessant gevonden. In de eerste plaats de historie van mijn eigen familie en natuurlijk ook de historie van Baarn en haar inwoners. Bij Groenegrav.nl vind ik beide interesses terug. Daarom vind ik het heel erg leuk om me voor deze stichting in te zetten."

Karla Roskamp, Baarn
Vrijwilliger Groenegrav.nl

E. BAKKENES.

OOSTERSTRAAT E 225 — BAARN.

— BLOEMIST. —

Aanleg en Onderhoud van Tuinen
tegen zeer billijke Conditiën.

BLOEMISTERIJ: BALISTRAAT.

Wist u dat onze website veel bezoek krijgt uit Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika? Daarheen zijn in de jaren vijftig veel Baarnaars geëmigreerd. Tweede- en derde generaties zijn vaak op zoek naar hun roots.

2009: Website groenegrav.nl wint publieksprijs

In 2009 kreeg onze website een mooie opsteker. De site werd genomineerd voor de publieksprijs 'Beste Genealogische Internetpublicatie 2009'. Genomineerd worden is al een leuke opsteker, maar het woord was aan de bezoekers van de deelnemende websites. Wie zou de prijs in de wacht slepen?

De verkiezing van de beste genealogische website was een initiatief van Genealogieonline in samenwerking met Centraal Bureau voor Genealogie, Brabants Historisch Informatiecentrum, HCC Genealogie, NVG, Nationaal Archief en Regionaal Archief Tilburg. Op website www.groenegrav.nl is veel 'voer voor genealogen' te vinden, maar het is toch vooral veel lokale informatie. De vraag was dus of groenegrav.nl zich kon meten aan de sites die landelijk



Christian van de Ven feliciteert groenegrav.nl met het winnen van de publieksprijs 'Beste Genealogische Internetpublicatie 2009' (Foto: Bob Coret)

bekendheid genieten. En dat bleek het geval. Uit de 77 deelnemende websites werd groenegrav.nl gekozen als winnaar van de publieksprijs. Die winst



bracht groenegrav.nl landelijke publiciteit en een explosie aan bezoekers. Jurylid Yvette Hoitink: "Dat deze website in de smaak viel kan ik wel verklaren. Het heeft veel bronnen waar stamboomonderzoekers van smullen: oude portretfoto's van personen uit Baarn, een index van begraafplaatsen in het Eemland en gescande kranten." Jurylid Christian van der Ven over het grote aantal stemmen: "Genealogie is een populaire hobby. Je ziet dit bij archieven en genealogische verenigingen, maar ook in de bezoekers- en ledenaantallen van genealogische websites."

Dat we de prijs in de wacht sleepten was een prachtige opsteker, maar het betekende niet dat we klaar waren. Integendeel. Sinds 2009 is onze website enorm uitgebreid. En uitbreiden zullen we blijven doen.

Wist u dat op onze website 103.711 Mb foto's, pagina's, databases en informatie over oud Baarn opgeslagen is? Al deze informatie is gratis voor u beschikbaar.

VRIJBANKVLEES
Verkoop Vrijbankvlees Zaterd. 8 Maart
VAN 8 TOT 8.30 UUR AAN HET
OPENBAAR SLACHTHUIS
Nos. 1400-1500
VERPAKKING MEEBRENGEN!



2012: Burgemeester Röell ontvangt eerste exemplaar Baarnaars en Barinezen

Dit mag zeker een mijlpaal in de geschiedenis van Groenegrav.nl genoemd worden. De overhandiging van het eerste exemplaar van ons boekje Baarnaars en Barinezen, verhalen uit oud-Baarn. Op 30 oktober 2012 nam de Baarnse burgemeester Röell het boekje in ontvangst.

Baarnaars en Barinezen was niet het eerste boekje dat door Groenegrav.nl werd uitgegeven. Al eerder verschenen boeken over de oude- en de nieuwe begraafplaats, Baarnaars in Portretten, 300 jaar Van Diermen en een boek over de genealogie van de Baarnse familie De Ruiter. Het boekje Baarnaars en Barinezen werd gedrukt door Drukkerij BakkerBaarn. Vlak voor de Sinterklaas- en Kerstdagen was het verkrijgbaar en binnen enkele weken waren 750 exemplaren verkocht. Omdat de vraag naar boekjes bleef bestaan werden nog eens 250 stuks gedrukt en ook die waren snel uitverkocht. Een behoorlijk aantal verkochte boekjes, zeker voor een boekje met uitsluitend lokale verhalen. Nadat Baarnaars Baarnaars en



Jhr. Mr. Mark Röell, burgemeester van Baarn, ontvangt de eerste Baarnaars en Barinezen. (Foto: Caspar Huurdeman)

"Groenegrav.nl: ofschoon de naam anders doet vermoeden, voor een ieder de snelste, makkelijkste en ook leukste manier om snel het Baarn van vroeger te leren kennen. Voor mijzelf een mooie plek om mijn Baarn georiënteerde verhalen te kunnen delen met een groot lezerspubliek."

Ed Vermeulen, Baarn
Auteur voor Groenegrav.nl



Het Lavet, een produkt van de
OCRIETFABRIEK N.V.
Baarn - Telefoon 02954-3641



Het drukken van het boekje bij Drukkerij BakkerBaarn. (Foto: Ronald Dekkers)

Barinezen uitkwam hebben we nog meer boeken uitgegeven. Zo verscheen een prachtig groot formaat boek over de geschiedenis van School- en Werktuinen waaraan Daan Werner, zoon van de eerste directeur van School- en Werktuinen, Carel Gustaaf Werner en een leuk boekje over de bijnamen van oude Baarnaars.

We zijn al volop bezig met boeken die in de nabije toekomst moeten verschijnen. Leen Bakker en Eric van der Ent werken aan een boek over oude Baarnse boerderijen en er zal nog een groot naslagwerk verschijnen met oude adresboeken van Baarn die in de afgelopen honderd jaar zijn uitgegeven. Genoeg om naar uit te kijken dus.

"Ik werk mee aan Groenegrav.nl omdat ik het heden en verleden van ons dorp op de voet volg en om de historie te kunnen bewaren. In teamverband maak je het mogelijk om de Baarnse geschiedenis via de website lokaal, nationaal en ook over de landsgrenzen beschikbaar te maken."

Henk Kroon, Baarn
Vrijwilliger Groenegrav.nl

Groenegrav.nl en RTV Baarn

RTV Baarn is een begrip in Baarn. Ze verzorgen lokale radio en televisie, al sinds jaar en dag. Op de radio en televisie wordt regelmatig aandacht besteed aan de Baarnse geschiedenis. Vooral de televisie-uitzendingen over oud Baarn, met prachtige oude beelden, waren altijd al zeer populair onder de Baarnse kijkers.



Kees van de Steeg en Ans van Egdom tijdens hun wandelingen door Baarn

Wie herinnert zich niet de serie 'De tijd staat even stil'. De lokale historicus Kees van de Steeg wandelde samen met presentatrice Ans van Egdom door Baarn. Kees had altijd een stapel oude

foto's en ansichten in zijn hand. Op bijzondere plekjes haalde hij dan zo'n mooie foto van die locatie tevoorschijn en vertelde over wat er allemaal op de foto te zien was. Vaak zuchtte hij dan een beetje en vertelde dat hij het jammer vond dat al dat moois verdwenen was. De serie 'De tijd staat even stil' was zo populair dat besloten werd om de serie ook op VHS en later op DVD uit te brengen. Onlangs is de complete serie op RTV Baarn herhaald en opnieuw goed bekeken.

Kees van de Steeg is helaas in 2007 overleden. Hij liet een schat aan vastgelegde informatie achter, waar we nog steeds van genieten. Ans van Egdom werkt als vanouds voor RTV Baarn en nog altijd ligt haar hart bij de geschiedenis van Baarn. Ook nu maakt ze nog programma's over oud Baarn zoals de serie 'De herinnering blijft' waar herinneringen aan oude bedrijven en personen uit Baarn opgehaald worden. Voor die programma's roept ze steevast de



Cameraman Jan Andries Smit, Eric van der Ent en Ans van Egdom tijdens de opnames van 'De herinnering blijft' (Foto: Edwin Kouwenberg)

hulp in van Stichting Groenegrav.nl om te helpen met het samenstellen en het verzorgen van het oude beeldmateriaal voor deze programma's. Natuurlijk doen we dat graag. Inmiddels zijn er programma's uitgezonden over

kwekerij Kuijer aan de Berkenweg, automobieltent Lettenmeijer, kwekerij Burbankia van Hornsveld en de mondharmonicavereniging Excelsior, om maar een paar voorbeelden te noemen.

"Als geboren Baarnaar werkte ik ruim 25 jaar voor de gemeente Baarn en 36 jaar bij de Baarnse brandweer.

Ook ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Baarn.

Via Groenegrav.nl kreeg ik de mogelijkheid om stukjes over Baarn en de brandweer te schrijven en ik verzorg de rubriek

'Baarnsch Geheugen' in de Baarnsche Courant."

Leen Bakker, Baarn
Vrijwilliger Groenegrav.nl

Vrienden van Groenegrav.nl

Wij danken onze donateurs:

- Mevr. J. van Reenen Loosdrecht - Mevr. Ada Slager-Dop Heemstede - Dhr. Freek Dekker Baarn - Dhr. Laseur Baarn - Dhr. Rienks Winnerath, Duitsland - Mevr. Anoniem Woerden - Dhr. Jan M. Brandt Oosterhout - Dhr. Kemper Landsmeer - Mevr. Heleen Roest Rhenen - Dhr. Schmidt Naarden - Mevr. E. Mooij Baarn - Mevr. Anoniem Soest - Mevr. Anoniem Groningen - Dhr. Anoniem Baarn - Mevr. Wallet Nijkerk - Dhr. Anoniem Baarn - Mevr. Margo Jonker-Ravenhorst Zwaag - Dhr. Anoniem Baarn - Mevr. W. Groenesteijn-Blankenstein Baarn - Mevr. W. Oosterbroek-Zoete Baarn - Dhr. K. de Ruiters Baarn - Mevr. Lieve van de Kraats - Bos Keerbergen - België - Dhr. Louis Rademaker Laver-nose Lacasse, Frankrijk - Dhr. H. de Zoete Boskoop - Dhr. Anoniem Baarn - Dhr. Anoniem Eemnes - Dhr. Anoniem Baarn - Dhr. Peter Bree Leusden - Mevr. Margreet van Wijk Sintjohannesga - Mevr. Y. Steffen Baarn - Dhr. Anoniem Soest - Mevr. Anoniem Baarn - Mevr. Anoniem Zoetermeer - Dhr. Anoniem Huizen - Mevr. Anoniem Baarn - Dhr. P.J.C. Borgdorff Baarn - Dhr. K.A. de Zoeten Ede - Dhr. Johan Rebel Lelystad - Dhr. C. van der Horst Baarn - Dhr. Daan van Oostveen Dronrijp - Mevr. Anoniem Renswoude - Dhr. Ruud Cramer van den Bogaart Almere - Mevr. Joke de Vries-Pureveen Soest - Mevr. Koenen Hilversum - Dhr. J. Verwoerd Soest - Mevr. Anoniem Ede - Dhr. D. de Gier Baarn - Dhr. E.P. von Brucken Fock 's-Gravenhage - Dhr. J.G. de Vries Assen - Mevr. M. Vries-Lengers Baarn - Dhr. H. Spoelstra Leiden - Dhr. H. Smeekes Moorveld - Dhr. L.C.M. Buncq Voorhout - Mevr. Anoniem Hilversum - Mevr. L.J. Keijlewer Gaarenstroom Baarn - Mevr. Anoniem West Grafdijk - Dhr. G. Reiche Hope, BC, Canada - Dhr. R.M. van Uden Baarn - Dhr. Anoniem Soest - Mevr. Ineke van der Hammen-Luijter Woudrichem - Dhr. F. Wellink Hoog-Keppel - Mevr. Anoniem Baarn - Dhr. D.U. van der Maal Dedemsvaart - Mevr. E.M.C. Wortel Eemnes - Dhr. W. Timmer Ermelo - Mevr. M. Bouwmeester Baarn - Dhr. C.J.M. Breunese Zeist - Mevr. I. van Wilsom Zaandam - Dhr. Anoniem Baarn - Mevr. W. van de Bunt Baarn - Dhr. Albert & Marilyn Eelman Chadds Ford - Dhr. Anoniem Zaltbommel - Dhr. Roberto Lijs Olivos - Mevr. Anoniem Baarn - Mevr. Elly Dragt Rotterdam - Dhr. Ed Vermeulen Baarn - Dhr. J. van Berkum Baarn - Dhr. Jan Nipius Alphen aan den Rijn - Dhr. Hans Schiedon Veendaal - Mevr. D. van Boeijen Borne - Dhr. At Snel Baarn - Historische Kring Baarne Baarn - Mevr. P.J. Hooft Baarn - Dhr. H.P. van Diermen Steenwijk - Dhr. Jur Bekker Ucluelet, BC Canada - Dhr. Wim van de Veen Bunschoten - Dhr. H. Kuiper Baarn - Dhr. J. van der Flier Lichtenvoorde - Dhr. Wim van Dijen Hoogkarspel - Mevr. J.S. van Otterlo Soest - Dhr. Rene Boek Baarn - Dhr. Ad van de Kaa Odoormerveen - Dhr. P. Bakker Soest - Dhr. L. Prinsen Amersfoort - Mevr. R. Koops Baarn - Mevr. Anoniem Baarn - Dhr. Daan H. Werner Culemborg - Mevr. Toos van Munster-van de Vlasakker Beuningen - Dhr. J.W. van Maurik Baarn - Mevr. A. Verburg Groeneveld Harderwijk - Mevr. Olga van den Steene Apeldoorn - Dhr. W.A. Velthuisen Baarn

www.groenegrav.nl/donateur.php

Even voorstellen

Een stichting is niets zonder vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, gewoon omdat ze dat leuk vinden om te doen en daar een ander een plezier mee doen. Onze vrijwilligers zijn goud waard!

Twee vrijwilligers willen we graag even aan u voorstellen: Karla Roskamp en Leen Bakker. Karla en Leen zijn de drijvende krachten achter onze organisatie. Zij besteden veel tijd aan Groenegrav.nl en begeleiden de andere vrijwilligers.



Karla Roskamp

Karla zorgt voor de administratieve ondersteuning. Samen met Eric van der Ent is zij aanspreekpunt voor bezoekers die aanvullingen of correcties hebben op de inhoud van de site. Daarnaast coördineert zij het onderhoud aan de database 'Begraven in het Eemland' die door onze vrijwilligers gevuld wordt met gegevens. Tevens schrijft ze af en toe verhalen over oud Baarn in ons weblog.



Leen Bakker

Leen heeft al vele verhalen over oud Baarn geschreven in ons weblog. Zijn specialiteit is 'Branden in Baarn'. Als oud-korpslid van de brandweer Baarn kan hij daarover als geen ander vertellen, maar hij snijdt ook andere onderwerpen over oud Baarn aan. Leen verzorgt de rubriek 'Baarnsch Geheugen' in de Baarnsche Courant en als Groenegrav.nl zich in het dorp presenteert is Leen standaard van de partij.



Stichting groenegrav.nl
bestaat 10 jaar!

Ja!

2005 2015

Ik word vriend(in) van Groenegrav.nl

Naam: _____

Adres: _____

Postcode / Woonplaats: _____

Email: _____

Telefoon: _____

Ik doneer eenmalig / jaarlijks* € _____

Ik wil wel / niet* op de site vermeld worden als vriend(in) van Groenegrav.nl

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Doneer € 10,- of meer en ontvangt een leuke verrassing.

Stichting Groenegrav.nl, Groen van Prinstererlaan 38, 3741 VM Baarn

Bankrekening: (IBAN): NL70 KNAB 0725 0657 88
t.n.v. Stichting Groenegrav.nl, Baarn

Vriend(in) worden van Groenegrav.nl

Steun onze activiteiten

Met de hulp van vele vrijwilligers wordt onze site dagelijks aangevuld met nieuwe gegevens, verhalen en oude foto's. Dit wordt allemaal gedaan zonder subsidie en zonder winst oogmerk. Om de kosten te kunnen dekken hebben we een webwinkeltje op de site en kunt u tegen een kleine vergoeding afdrukken van foto's bestellen. Wij zijn volledig afhankelijk van de inkomsten uit onze webwinkel en van donaties van onze bezoekers. Vindt u dat wij goed werk doen en wilt u onze activiteiten financieel steunen? Overweeg dan eens om vriend te worden van Stichting Groenegrav.nl. Met uw donatie kunnen wij meer onderzoek plegen naar het verleden van Baarn en omgeving en meer publiceren middels onze website, boekjes en andere publicaties. Hoeveel u doneert maakt niet uit. U kunt éénmalig een bedrag doneren of een jaarlijkse donatie overwegen. Doneert u 10 Euro of meer, dan ontvangt u gratis deze mooie groot formaat reproductie van de hiernaast afgebeelde oude plattegrond van Baarn uit 1913. Wilt u doneren? Vul dan dit formulier in, of maak het bedrag op genoemde bankrekening over. Alvast bedankt.

Een greep uit ons webwinkeltje



DVD met 14 oude adresboeken van Soest in PDF formaat



DVD met 17 oude adresboeken van Baarn in PDF formaat



Boeken met index nieuwe begraafplaats Baarn (2 delen)



- Het Groene Graf – Oude Begraafplaats
- Het Groene Graf – Nieuwe Begraafplaats (2 delen samen)
- Vijf Generaties Pen
- 300 jaar Van Diermen (genealogie Baarnse familie)
- Baarns in Portretten deel 1
- Baarns in Portretten deel 2
- Baarns in Portretten deel 1 en 2 samen
- Baarns en Bijnamen
- Waarom Redden? (Geschiedenis Baarnse Brandweer)
- Politie in Oorlogstijd (over Baarnse politieagent Dragt)
- DVD, oude adresboeken Baarn
- DVD, oude adresboeken Soest
- DVD, Voorvaders van Eemlanders (PDF's van de 22-delige serie boeken, genealogie)

- € 38,00 *
- € 58,00 *
- € 25,00 *
- € 68,00 *
- € 25,00 *
- € 25,00 *
- € 48,00 *
- € 8,00
- € 9,00
- € 19,50
- € 7,50
- € 7,50
- € 10,00

* Deze boeken worden op bestelling gedrukt



Boek index oude begraafplaats Baarn



Dit is slechts een kleine selectie uit onze collectie. In onze webwinkel vindt u veel meer oud Baarn artikelen. Ook veel tweedehands boeken over oud Baarn. Bestellen kan via email: groenegrav.baarn@gmail.com of de webwinkel: www.groenegrav.nl/winkeltje

Stichting Groenegrav.nl tussen de Baarns

Het is leuk om als stichting online actief te zijn en ook publiceren van artikelen in kranten doen we graag, maar het allerleukst is het om de Baarns in het dorp op te zoeken. Dat doen we door ons te presenteren op bijvoorbeeld de Berkenfair, op de vrijmarkt met Koningsdag en tijdens de Culturele Markt in de Pekinguin.

Bij dat soort gelegenheden komen we u tegen en vaak vertelt u ons dan prachtige verhalen over oud Baarn. Zulke markten zijn vooral gezellig, dat staat buiten kijf. En daarom zullen we dat blijven doen. Ook het verzorgen van presentaties over oud Baarn schuwen we niet. Er is genoeg te vertellen en te laten zien over oud Baarn. Heeft u inte-



Heerlijk snuffelen op onze kraam

resse in zo'n presentatie, vraag dan gerust vrijblijvend informatie over de mogelijkheden. En als we zeggen dat we naar de Baarns toe komen, bedoelen we dat ook letterlijk. Heeft u oude foto's van Baarn of Baarns, of heeft u een mooi verhaal te vertellen over oud

Baarn, dan komen we graag bij u langs om foto's te scannen of verhalen op te tekenen. U hoeft dus geen foto's af te staan of uit te lenen. Laat de foto's gewoon in albums zitten. Wij kunnen ze scannen terwijl ze in het album blijven. Geen probleem.

Wist u dat Groenegrav.nl ook een beeldbank voor de site van de Historische Kring Laren gemaakt heeft?



Karla Roskamp en Leen Bakker op de Koningsmarkt op de Brink

Baarnse straatnaam vernoemd naar verkeerde persoon

Straatnaambordje vermeldt broer van oude Baarnse burgemeester

In september 2013 plaatsten we een artikel op onze website over de d'Aulnis de Bourouillaan. Ferdinand Folef baron d'Aulnis de Bourouill was van 1897 tot 1916 burgemeester van Baarn. Blijkbaar heeft hij zijn werk goed gedaan, want Baarn besloot om een laan naar hem te noemen, alleen ging er met het maken van de straatnaambordjes iets mis...

Per vergissing werd niet burgemeester Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill op het straatnaambordje vermeld, maar zijn tweelingbroer Johan. Geen wereldramp natuurlijk, maar toch wel een beetje slordig. Johan was ongetwijfeld een zeer aimabel man, maar met Baarn heeft hij niets te maken. Geen reden dus om een laan naar hem te vernoemen. Als wij als gemeente Baarn

de oude burgemeester willen eren door een straat naar hem te vernoemen, dan is het toch wel slordig om de naam van zijn tweelingbroer op het straatnaambordje te vermelden.

Zoals vermeld publiceerden we hierover in 2013 op onze site en in de Baarnsche Courant. Een jaar later was er echter nog niets veranderd aan het bordje. Nog steeds stond tweelingbroer Johan fier op het straatnaambordje vermeld. We bedachten een ludieke actie. We lieten zelf een straatnaambordje maken met de juiste naam en plaats dat over het foute bordje. Uiteraard zonder het huidige bordje te vernielen. Gewoon met elastiekjes over het oude bordje heen. We vroegen fotograaf Caspar Huurdeman om het op de foto te zetten en het te delen met de media.



Eric van der Ent 'corrigeert' het straatnaambordje. (Foto: Caspar Huurdeman)



Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill Burgemeester van Baarn



Johan d'Aulnis de Bourouill Broer van de burgemeester van Baarn

Caspar werkte daar graag aan mee. Hij maakte de foto's en deelde het met de media. En dat hebben we geweten! Nog dezelfde dag kregen we telefoontjes van verschillende kranten, RTV Utrecht, Radio M en zelfs het dagblad De Telegraaf! Een interview op de radio en in een landelijk dagblad. Wie had dat verwacht. Eigenlijk dachten we dat er alleen lokaal wat aandacht aan geschonken zou worden, in de hoop dat hierdoor het bordje in de toekomst

gecorrigeerd zou worden. Want laten we eerlijk zijn. Het is gewoon een vergissing, meer niet. Foutjes worden gemaakt, die zijn er om gecorrigeerd te worden.

Inmiddels is het eind 2015. We zijn weer een jaar verder. Nog steeds hangt er een straatnaambordje met de naam van de tweelingbroer van onze burgemeester...



Oude Baarnse verhalen in het hart van Baarn

Oude Baarnse verhalen horen thuis in het hart van Baarn. En waar is dat hart van Baarn? Juist: op de Brink! In hartje Baarn aan de Brink vinden we Dorsthuys Demmers, Spijslokaal. Een gezellig restaurant waar je heerlijk kunt eten met uitzicht op de Pauluskerk. Samen met Stichting Groenegraf.nl brengt Dorsthuys Demmers al bijna twee jaar de geschiedenis van Baarn in huis.



Ongeveer eens in de twee weken levert Stichting Groenegraf.nl een grote lijst met oude foto's en een verhaal in bij het restaurant. Deze lijst wordt keurig opgehangen aan de openslaande deuren. Bezoekers van 'Demmers' kunnen, terwijl ze genieten van een lekkere maaltijd, hun ogen de kost geven aan de mooie oude foto's van Baarn en haar inwoners. Nemen ze de moeite

om even een kijkje dichterbij de lijst te nemen, dan lezen ze het bijbehorende verhaal. En dat is nog niet alles. Er hangen inmiddels in het restaurant grote lijsten met bekende oude Baarners, zoals de links afgebeelde dorpsomroeper Jan van Klingeren. Neem eens een kijkje in Dorsthuys Demmers, Eetlokaal, aan de Brink in Baarn.



Wandelen anno 2015

Samen met Linkin' Locals en Vorstelijk Baarn gaf Stichting Groenegraf.nl in 2013 een 'wandeling tussen heden en verleden' door Baarn uit. Met uw smartphone of tablet kunt u tijdens een wandeling door Baarn terug in het verleden.



Heeft u altijd al willen weten hoe bepaalde villa's er vroeger uitzagen of wat er voorheen heeft gestaan? Wilt u een impressie van de winkelstraten van vroeger? Of wandelen door de groene lanen en in het park om te beleven hoe de mensen in vroegere tijden genoten van al het pracht en praal in Baarn? Deze route neemt u mee terug in de tijd. U scant met zijn smartphone een QR code die afgebeeld is op de wandelkaart. Na het scannen verschijnt een filmpje waarin oude beelden getoond worden en informatie over de plek verteld wordt.



STICHTING GROENEGRAF.NL DANKT U VOOR UW STEUN IN DE AFGELOPEN TIEN JAAR!